



*Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank U voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.*

Lied 274 vers 3

Na een gelukkig, rijk leven is overleden onze erudiete, lieve vader, schoonvader en (over)opa

Hendrik (Henk) de Bakker

* Heijplaat, 23-5-1923

† Wageningen, 5-12-2018

Weduwnaar van Adriana Maris, † 27-8-2011

Hij miste zijn Adje

Bodemkundige

Doctor in de Landbouwwetenschappen Honoris Causa, Landbouwhogeschool Wageningen

Henk is thuis en er kan op afspraak afscheid genomen worden, (0317 - 413226).

Gelegenheid tot condoleren, D.V. dinsdag 11 december van 12.30 u tot 13.15 uur
in de “Bevrijdingskerk” aan de Ritzema Bosweg, hoek Van Schelvenweg te Wageningen.

Aansluitend zal er een dankdienst worden gehouden, aanvang 13.30 uur.

De bijzetting in het familiegraf zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats
“de Leeuwerenk” aan de Oude Diedenweg te Wageningen omstreeks 15.00 uur.

Tevens is er gelegenheid tot samenzijn in informele sfeer na afloop van de begrafenis in de
ontvangkamer van de begraafplaats.

Renkum: Mieke de Bakker
Arnhem: Simone van Staalduine en Elmer van Hest
Wenen: Peter van Staalduine en Judit Dankó
Sophie
Nils
Enschede: Matthijs van Staalduine en Willianne van Hemert

‘s-Hertogenbosch: Marien de Bakker en Anne Muller

Wageningen: Cobie de Bakker en Wim Rouwenhorst

Vader en opa van vele anderen

Churchillweg 79
6707 JD Wageningen.
e-mail: info@uitvaartverzorgingreebergen.nl